

# Μες στο μουσείο

Στίχοι: Μαριανίνα Κριεζή  
Μουσική: Νίκος Κυπουργός

♩ = 152

Φωνή

το μου σεί - ο,  
Αχ! το μου - σεί - ο,  
*mp*

Πιάνο

\*Χτυπήματα στα Ξύλο του Πιάνου

*mp*

Em

6

μες το μου - σεί - ο                    μια μέ - ρα μπή - κα            με φό - ρα    κι'ε -  
αχ! το μου - σεί - ο                    φεγγο - βο - λά - ει            σαν ά - στρο    χρυ -

Bm7

11

γώ σο. Μη με τρα - βά - τε, μη μου κολ -  
 Δε θέ - λω μπά - λα, ού - τε τρα -

Em

15

λά - τε απ' το μου - σεί - ο δεν θέ - λω να  
 μπά - λα, δε θέ - λω ού - τε να παί - ξω κου -

Bm7

19

βγώ. Τρέ - χω, τρέ - χω μες τα δω - μά -  
 τσό. Θέ - λω, θέ - λω, θέ - λω μου - σεί -

f Am D

24

τια μ'όλου του κόσμου τους θη-σαυ-ρούς  
 ο θέ-λω να βλέ-πω τους θη-σαυ-ρούς

Em

29

παμ δεν τους χω - ρές αν - θρώ - που νους!

Am F#7 B

*mp*

35

*marcato*

39

Αχ! το μου - βά - τε, μη μου κολ -  
Μη με τρα

Em

*f*

43

λά - τε απ'το μου - σείο - ο δε θέ - λω να βγω.

Bm7

48

Μες το μου - σείο - ο, μες το μου - σείο - ο θέ - λω να

Em

νω πορ - τρέ - το και 'γω.

Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο  
 μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ.  
 Μη με τραβάτε, μη μου κολάτε  
 απ' το μουσείο δε θέλω να βγω.

Τρέχω τρέχω μες στα δωμάτια  
 μ' όλου του κόσμου τους θησαυρούς  
 που δεν τους χωράει ανθρώπου νούς.

Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο  
 φεγγοβολάει σαν άστρο χρυσό.  
 Δε θέλω μπάλα ούτε τραμπάλα,  
 δε θέλω ούτε να παίξω κουτσό.

Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο  
 θέλω να βλέπω τους θησαυρούς  
 που δεν τους χωράει ανθρώπου νους.

Μη με τραβάτε, μη μου κολάτε  
 απ' το μουσείο δε θέλω να βγω,  
 μες στο μουσείο, μες στο μουσείο  
 θέλω να γίνω πορτραίτο κι εγώ.