

Άσμα ασμάτων

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Στίχοι: Ιάκωβος Καμπανέλλης

The musical score is written on five staves in treble clef with a key signature of one sharp (F#). The first staff begins with an Em chord diagram. The second staff includes D and Em chord diagrams. The third staff includes D, Em, and D chord diagrams. The fourth staff includes Em and Am chord diagrams. The fifth staff includes Em and Am chord diagrams. A large, semi-transparent watermark reading 'ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ' is oriented diagonally across the page.



Em Am

Em D Em

D Em D Em

Am Em Am Em

Am Em D Em

Τι ω - ραί - α που

D



E m



D



E m



είν' η α - γά - πη μου με το κα - θη - μερ-νό της φό - ρε -

D



E m



μα κιέ - να χτε - νά - κι στα μαλ - λιά. Κα-νείς δεν

A m



E m



A m



ή - ξε-ρε πως εί - ναι τό - σω - ραί - - - α κα-νείς δεν ή - ξε-ρε πως

E m



A m



εί - ναι τό - σω - ραί - - - α κα-νείς δεν ή - ξε-ρε πως εί - ναι τό - σω -

E m



D



E m



ραί - - - α. Κο-

D



E m



D



E m



πέ - λες του Ά - ουσ-βιτς του Ντα - χά - ου κο - πέ - λες μην



A m



E m



A m



E m



εί - δα - τε την α - γά - πη μου, μην εί - δα - τε την α - γά - πη μου, μην

A m



E m



D



E m



εί - δα - τε την α - γά - - - - - πη μου. _____

D



C



B m



A m



Την εί - δα - με σε μα - κρι - νό τα - ξί - δι δεν εί - χε πια το

B m



A m



B m



φό - ρε - μά της ού - τε χτε - νά - κι στα μαλ - λιά. _____

E m



α. _____

Ρυθμική συνοδεία:



Em D Em
Τι ωραία που είν' η αγάπη μου
D Em
με το καθημερινό της φόρεμα
D Em
κι ένα χτενάκι στα μαλλιά.

Am Em
Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία,
Am Em
κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία,
Am Em D Em
κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.

D Em
Κοπέλες του Άουσβιτς
D Em
του Νταχάου κοπέλες,
Am Em
μην είδατε την αγάπη μου,
Am Em
μην είδατε την αγάπη μου,
Am Em D Em
μην είδατε την αγάπη μου.

D C Bm
Την είδαμε σε μακρινό ταξίδι
Am Bm
δεν είχε πια το φόρεμά της,
Am Bm
ούτε χτενάκι στα μαλλιά.

Τι ωραία που είν' η αγάπη μου
η χαϊδεμένη από τη μάνα της
και τ' αδελφού της τα φιλιά.
Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.

Κοπέλες του Μαουτχάουζεν
κοπέλες του Μπέλσεν
μην είδατε την αγάπη μου.

Την είδαμε στην παγερή πλατεία
μ' ένα αριθμό στο άσπρο της το χέρι,
με κίτρινο άστρο στην καρδιά.

Τι ωραία που είν' η αγάπη μου
η χαϊδεμένη από τη μάνα της
και τ' αδελφού της τα φιλιά.
Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.

